

HEL- OG HALVDAGSTURE

DAGSTURE VED CUSCO OG MACHU PICCHU

BYTUR I CUSCO, REGNBUEBJERGET, CYKELTUR,
INKAERNES HELLIGE DAL, DEN SIDSTE INKABRO

ET IDÉKATALOG TIL STORE SEVÆRDIGHEDER OG UKENDTE PERLER - KULTUR OG NATUR



Rasmussen Travel

Skræddersyede eventyr i Latinamerika

KORT FORTALT

REJSEKODE:
VSE-027

TUR 01

Cusco med markedet San Pedro, Soltemplet, katedralen og gader med inkamure.

TUR 02

Fire arkæologiske steder; Tambo Machay, Puca Pucara, Qenco, Sacsayhuamán.

TUR 03

Inkaernes Hellige Dal med Pisac og Ollantaytambo, arkæologiske steder og små byer.

TUR 04

Cykeltur fra Chinchero til Inkaernes Hellige Dal.

TUR 05

Chinchro, Moray og Salineras de Maras.

TUR 06

Inkabyen Machu Picchu. Tillægstur til bjergene Huayna Picchu og Machu Picchu.

TUR 07

Andesbjergenes Sixtinske Kapel i Andahuayllillas.

TUR 08

Q'eswachaka - den sidste inkabro.

TUR 09

Søndagsmarkedet i Combapata.

TUR 10

Hos Rasmussen Travels private venner i en landsby.

TUR 11

Turistbus fra Cusco til Puno.

TUR 12

Luksustog fra Cusco til Puno og videre mod Arequipa.

TUR 13

ÆNDRINGER OG KOMBINATIONER

Regnbuebjergene - Rainbow Mountain.

Turene kan ændres og kombineres på mange måder. Kontakt os og forhør.



OM REJSERNE

PRIS: FORHØR OM DE ENKELTE TURE

Vi har valgt ikke at sætte priser ind, da de de kan kombineres på mange måder, og også afhænger af, hvor mange rejsende, at I er.

VORES EGNE GUIDER

På turene 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09 og 10 bruger vi så vidt muligt vores egne guider, da disse ture er private ture for kun jer.



Rony Suma Gamarra er vores egne guider i Cusco. Han guider på vores egne ture i og omkring Cusco. Han kender også vores venner i landsbyen, hvor I kommer på tur 10.



Kontakt

Rasmussen Travel
Førslev Møllevej 5, 4690 Haslev
Tlf. 70 27 44 56
Mail: he@rasmussentravel.dk

HALV DAG 01

CUSCO MED MARKEDET SAN PEDRO, SOLTEMPLET, KATEDRALEN OG GADER MED INKAMURE

I bliver hentet på hotellet af vores engelsktalende guide, der tager jer med på en gåtur i Cusco. I hvilken rækkefølge I besøger de forskellige steder, bestemmer guiden.

Markedsområdet San Pedro er et vigtigt sted turen rundt i byen. De i Cusco alle steds nærværende boder og butikker med varer til turister fylder ikke meget i markedshallen. Her er derimod slagtere, frugthandlere og boder med alt til det peruanske køkken. Er man stemt for et stort glas friskpresset juice til små penge, går man heller ikke forgæves til San Pedro. Gaderne bag markedshallen er spækket med butikker i alle afskyninger. Det er her, at kunder fra nær og fjern og for at købe alt fra et enkelt snørebånd til 500 kilo nudler. Gå på opdagelse og oplev det peruanske handelsliv.

Katedralen står bombastisk over plazaen og består i virkeligheden af tre kirker, hvor den midterste er selve katedralen med Jesús María til venstre og El Triunfo til højre. Under formiddagens messe kan man diskret gå ind gennem hovedporten. Når katedralen er åben for turister uden for messer, fungerer Jesús María som indgang.

I Inkaernes soltempel finder I de fineste stenmure i Peru. Soltemplet, hvis inkanavn Qoricancha betyder Gårdhave af guld, var det vigtigste tempel i inkariget. For at markere deres herredømme ødelagde spanierne store dele af templet og byggede en kirke på og i ruinerne. I templet hænger store reproduktioner af tegninger fra Felipe Guaman Poma de Ayalas håndskrevne krønike om inkariget. Originalen findes på Det Kongelige Bibliotek i København. Bagefter besøger vi katedralen.

Ved Soltemplet betaler I indgang på 15 sol og ved Katedralen 20 sol. I danske kroner er det i alt cirka 70 kr.

Inkluderet er:

- [Transport](#)
- [Engelsktalende guide](#)





HALV DAG 02

FIRE ARKÆOLOGISKE STEDER; TAMBO MACHAY, PUCA PUCARA, QENCO OG SACSAYHUAMÁN

Privat halvdagstur med vores engelsktalende guide.

I bliver hentet på hotellet af vores engelsktalende guide, der tager jer med på en tur til fire arkæologiske steder uden for Cusco. I kører først ud til Tambo Machay, der kaldes også »Inkaens Bad« og har fungeret som et ceremonielt bad, hvor inkaen foretog hellige afvaskninger.

Puca Pucara betyder »det røde fort«, men har sandsynligvis været en tambo – en form for landevejskro og rasteplass.

Qenko betyder zigzag, og det er netop den form, flere af udhugningerne har på denne store, graverede sten. På toppen har inkaens stenhuggere fulgt klippens naturlige furer og hugget render ud, hvor der løb majsøl eller blod fra offerdyr under ceremonier.

Ruinkomplekset Sacsayhuaman med den enorme siksakmur er et af inkaernes mest imponerende bygningsværker. Udsigten fra toppen af bakken giver et fint udsyn ned over Cusco.

Selv om Sacsayhuaman i dag er det største ruinkompleks omkring Cusco, er der kun en femtedel af det oprindelige bygningsværk tilbage. Gennem 400 år hentede beboerne i Cusco sten fra bygningerne, og man kan kun gisne om, hvordan fæstningen så ud, da et afgørende slag stod mellem Pizarros erobningsstyrker og inkaens hær i 1536.

Som afslutning på turen kan I vælge at gå fra Sacsayhuamán ned til Cusco. Turen tager en halv times tid og går ned ad bakke.

Adgang til de arkæologiske steder sker med fællesbilletten Boleto Turístico Integral.

Inkluderet er:

- Transport
- Engelsktalende guide

INKAERNES HELLIGE DAL MED PISAC OG OLLANTAYTAMBO MED ARKÆOLOGISKE STEDER OG SMÅ BYER

I forlader Cusco og kører gennem landbrugsland, inden I fra et udsigtspunkt får udsyn ned gennem Inkaernes Hellige Dal.

På den anden side af dalen kører I op til det arkæologiske kompleks over byen Pisac. Den mest betydningsfulde del af ruinerne ved Pisac er centreret omkring Intihuatana, den lodrette sten på toppen af den fritliggende klippe inden for bygningen med den runde mur. Fra ruinområdet kan I vælge om I vil gå ned til Pisac. Regn med en godt en halv time, hvis I er godt til bens. Ellers kører I ned til byen, hvor I stiger ud på byens plaza.

Foran den lille kirke er boder med kunsthåndværk og i gaderne mange spændende butikker. Turen fortsætter ned gennem Den Hellige dal. Undervejs kommer I gennem små byer. Dalen har frodig landbrugsjord, og bønderne dyrker især majs, kartofler og bønner.

Måske spiser I frokost i Pisac, måske vælger I at vente til senere. Husk, at det er en privat tur, hvor I selv er medbestemmende.

Byen Ollantaytambo er et andet vigtigt stop i Den Hellige Dal. Byen har i høj grad sit gamle særpræg i behold, idet byplanen er intakt fra inkatiden. Husene blev bygget omkring en gård, hvorfra der kun var én udgang til gaden. Man får et godt indtryk ved at gå rundt i de smalle gader ovenfor plazaen, der hyggelig med mange caféer og spisesteder.

Umiddelbart bag Ollantaytambo rejser terrasser med høje mure sig op ad bjergsiden. På toppen ligger et af inkaernes forsvarsværker med tilhørende tempel. Det nåede aldrig at blive bygget færdig, hvilket giver den besøgende mulighed for at se, hvordan man fik transporteret de store sten på plads.

Alt efter hvad vi har aftalt, bliver I på hotel i Ollantaytambo, eller kører med tilbage til Cusco. Hvis I skal med tilbage til Cusco, kan I gøre et stop i byen Chinchero.

Jeres billet BTI giver adgang til de arkæologiske komplekser i Pisac og Ollantaytambo.

Inkluderet er:

- Transport
- Engelsktalende guide





HEL DAG 04

CYKELTUR FRA CHINCHERO TIL INKAERNES HELLIGE DAL

På denne heldags tur cykler I fra den smukke by Chincero over åbent land med udsyn til bjergene og ned til Inkaernes Hellige Dal.

I forlader Cusco i bil klokken 8 om morgenen og når en lille time senere Chinchero, hvor I stiger i sadlerne. I cykler langs de lokale bønders marker og kommer til søen Huaypo. Derfra fortsætter turen til inkaernes runde, eksperimentelle terrasser Moray, hvor I opholder jer en halv times tid for at opleve dette specielle arkæologiske sted. Turen fortsætter til den lille by Maras og derefter til saltudvindingsstedet Salineras de Maras. Her cykler og går I ned gennem dalen til I kommer til vejen i Inkaernes Hellige Dal, hvor cykelturen slutter. I er tilbage i Cusco omkring kl. 17.

Distance: Cirka 30 kilometer
Højde start: 3.762 meter Højde slut: 2.871 meter

Inkluderet er:

- Transport Cusco – Chinchero, Den Hellige Dal – Cusco
- Cykel med skivebremser, hjelm og handsker
- Forfriskning
- Engelsktalende guide

Ikke inkluderet:

Indgang til Maras og Moray. I alt 50 kroner

HEL DAG 05

CHINCHERO, MORAY OG SALINERAS DE MARAS

Fra lufthavnen eller jeres hotel i Cusco kører I ud af byen, og kommer efter en lille times tid til byen Chinchero. Her er en åben plads foran kirken. Det indre af kirken er udsmykket med malerier i stilen "Cuscokolen".

Videre fremme drejer I ind ad en sidevej og besøger de eksperimentelle terrasser ved Moray og saltudvindingsstedet Salineras de Maras.

Til slut kommer I til Ollantaytambo i Den Hellige Dal.

Den tur kan både laves som en del af transport fra Cusco til Ollantaytambo og som en dagstur fra Cusco.

Inkluderet er:

- Transport
- Engelsktalende guide

EN ELLER TO DAGE

06

MACHU PICCHU INKAERNES HELDIGE BY

Den unikke og velbevarede ruinby, som ikke faldt i spaniernes hænder, har endnu ikke afsløret sin hemmelighed om, hvad den virkelig blev brugt til. I dag hælder man mest til teorien om, at byen blev bygget som astronomisk observatorium, tempelby og ferieresidens for Inkaen og rigets elite. Det omfattende kompleks rummer flere bydele, templer, udsigtssteder og bygningsværker, hvor stenarbejdet er helt formidabelt fint udført. En af de mest imponerende ingeniørbedrifter er en vandkanal, der i både regntid og tørke indeholder samme mængde vand.

Byen står præcis, som da den blev bygget for næsten 600 år siden. Vores sanser bliver bombarderet med indtryk fra den særegne by, og det storladne scenarie lader os mærke historiens vingesus fra inkaernes storhedstid.

Når vi står på Machu Picchu, forstår vi, at naturens smukkeste steder var hellige for inkaerne. Et besøg på Machu Picchu er en oplevelse, der brænder sig ind i hukommelsen.

Machu Picchu betyder "det gamle bjerg" og ligger i over 2000 meters højde omgivet af stejle, skovklædte bjergsider. Den gamle inkaby, der blev bygget i 1450-1470 af inkaen Pachacútec, dækker et kæmpe område.

VORES TURE TIL MACHU PICCHU

I kommer til Machu Picchu ved fra Cusco at køre i bil halvanden time til Ollantaytambo. Den tur kan laves som vores tur 05. Fra Ollantaytambo kører I yderligere halvanden time i tog til byen Aguas Calientes. Her er masser af hoteller og restauranter samt varme, naturlige bade - heraf byens navn.

Fra Aguas Calientes kører shuttlebusser 700 højdemeter op gennem hårnålesving til indgangen ved Machu Picchu. Busturen tager ca. 30 minutter.

Besøget på Machu Picchu kan laves som en dagsudflugt fra Ollantaytambo, eller man kan tage til Aguas Calientes dagen i forvejen og køre op til Machu Picchu med de første morgenbusser kl. 05:30.

Inkluderet er:

- Bil Cusco - Ollantaytambo - Cusco
- Tog Ollantaytambo - Aguas Calientes - Ollantaytambo
- Bus Aguas Calientes - indgang til ruiner - Aguas Calientes
- Indgang til Machu Picchu
- Engelsktalende guide





HUAYNA PICCHU OG BJERGET MACHU PICCHU

Huayna Picchu, det markante bjerg bag Machu Picchu, er det kun muligt at bestige, hvis man på forhånd har købt en tillægsbillet. Den gennemsnitligt halvanden time lange vandring op starter fra registreringsboden ved de to tækkede huse for enden af Den centrale Plads. Stien op er nogle steder meget stejl med høje trin, så det er vigtigt, at man medbringer rimeligt med vand. Selv om bjergsiden på venstre side af bjerget virker næsten lodret, er stien ikke farlig. Det tager en times tid at vandre op på toppen af Huayna Picchu.

Ligesom til Huayna Picchu kræves der også tillægsbillet for at vandre op på det væsentligt højere bjerg Machu Picchu. Stien op på bjerget Machu Picchu går til højre fra Inkastien cirka 100 meter op fra Opsynsmandens Hus. Stien går op gennem skoven til bjergkammen, som den følger op til toppen. Her er nogle platforme fra inkatiden. Regn med tre timer for turen op og ned.

Huayna Picchu er det mest populære, men udsigten fra bjerget Huayna Picchu er mindst lige så spektakulær, da man kommer højere op.

REGLER OM ADGANG TIL MACHU PICCHU

Ved indgangen til Machu Picchu scannes billetten og der skal vises pas.

Regler

- Madvarer må ikke medbringes
- Kun ældre og handicappede må bruge stok og vandrestave
- Der må kun medbringes små tasker og rygsække
- Det er forbudt at træde og skrive på murene
- Det er forbudt at smide affald og tænde ild
- Det er forbudt at råbe
- Planterne må ikke beskadiges
- Man må kun færdes på de afmærkede ruter

Man må medtage drikkevand i flasker til området. Vand og mad kan købes udenfor indgangen. På Machu Picchu er der kun toiletter ved hovedindgangen - ikke inde på ruinområdet.

En billet giver adgang til enten kl. 06:00 - 12:00 eller 12:00 til 18:00

Adgang til Huayna Picchu og bjerget Machu Picchu sker i afgrænsede tidsrum KUN om formiddagen.

HEL DAG 07

ANDESBJERGENES SIXTINSKE KAPEL I ANDAHUAYLILLAS

Den lille by Andahuaylillas har en smuk plaza med gamle træer, og er omgivet af hvidmalede huse med blå vinduer og døre. Det i sig selv gør byen til et sted, der er værd at besøge for at mærke stemningen i en typisk lille bjergby.

På plazaen ligger en af Sydamerikas mest fantastiske kirker. Kirken, der blev bygget af jesuitterne sidst i 1500-tallet, er byens absolutte hovedattraktion. Tilnavnet »Andesbjergenes Sixtinske Kapel« er ikke grebet ud af bjergenes blå luft, men fortæller rammende, at loft og vægge er malet med religiøse motiver ganske som især væggene i det Sixtinske Kapel i Vatikanet. Når øjnene først har vænnet sig til den dunkle belysning, træder detaljerne på det gyldne, sirligt udskårne alter frem. Læg mærke til de to malerier på hver side af døren: Vejen til himlen er smal og tornet, mens vejen til helvede er bred og fyldt med blomster.

Afstand fra Cusco: 40 kilometer

Inkluderet er:

- [Transport fra og til Cusco](#)
- [Engelsktalende guide](#)



HALV DAG 08

Q'ESWACHAKA - DEN SIDSTE INKABROG AF GRÆS

Ét sted i Peru finder vi stadig en af de hængebroer af græs, som i inkatiden hang over mange floder.

Broen hænger over Apurimacfloden i et meget traditionelt område af Peru. Siden 1400-tallet har landsbyboerne på hver side af floden hvert år i juni mødtes til en ugelang brobygning og fest. De starter med på bjergsiderne at skære store dynge af græs, som de dernæst fletter til snore og reb. Til sidst skærer de den gamle bro ned og bygger den nye op.

Det er nødvendigt at bygge en ny bro hvert år, da den begynder at rådne efter regntiden mellem december og marts. Denne imponerende bro spænder 33 meter over kløften og hænger 15 meter over Apurimacfloden.

Broen er på UNESCO's liste over Verdens Kulturarv. På quecha hedder Q'eswachaka, der betyder "flettet bro".

Afstand fra Cusco: 140 kilometer

FILM: På vores youtubekanal ligger vores film "Den sidste inkabro af græs".

Inkluderet er:

- [Transport fra og til Cusco](#)
- [Engelsktalende guide](#)





HEL DAG 09

SØNDAGSMARKEDET I COMBAPATA

Selv om Combapata ligger på vejen mellem Cusco og Titicacasøen, ligger markedet uden for den gængse rute for turister i Peru, og vi har endnu ikke mødt andre udlændinge på markedet! Det er derfor en enestående mulighed for at opleve Peru, hvor det er uberørt af turismen.

Det er her, indianerne kommer for at handle fornødenheder til husholdningen. Det er her, de sælger deres marsvin og tyre, og det er her, de køber nye senge og gryder.

Mange af kvinderne er traditionelt klædt i farvestrålende tøj og med lange sorte fletninger. Kvinderne bærer de små børn på ryggen, og de større børn går nysgerrigt rundt og kigger med, når forældrene handler.

Turen starter fra Cusco klokken 06:00 for at være fremme, mens der er gang i handlen om morgenen.

Vores guide Rony stammer fra nabolandsbyen til Combapata.

Afstand fra Cusco: 110 kilometer

Inkluderet er:

- Transport fra og til Cusco
- Engelsktalende guide

TO ELLER TRE DAGE 10

HOS RASMUSSENS PRIVATE VENNER I LANDSBY

Om morgenen forlader I Cusco og kører ad vejen mod Puno. Undervejs kan I stoppe i Andahuaylillas og se Andesbjergenes Sixtinske Kapel. Tur 09.

Landsbyen hedder Mocaraise: Her skrev Hans Erik Rasmussen i 1997 børnebogen Franklin fra Peru, og er siden har opholdt sig mange gange. På en typisk ejendom med dyr og jord bor Hans Eriks gode ven Mario sammen med sin kone. Her har I mulighed for at bo en eller flere nætter, og dermed have en enestående mulighed for at mærke, hvordan helt almindelige peruanere på landet lever. På lergulvene i køkkenerne lever marsvin, der er en udsøgt delikatesse i Peru. I kan gå rundt i landsbyen og ud mellem markerne.

Huset er indrettet på én gang enkelt og smagfuldt, og kvinder fra landsbyen laver mad til jer. Nogle gange er vores venner selv til stede i huset.

Et ophold hos familien i landsbyen kan kombineres med et besøg på søndagsmarkedet i Combapata. Tur 10

Under opholdet er alle måltider inkluderet.

Afstand fra Cusco: 75 kilometer

LÆS POLITIKENS
ARTIKEL PÅ VORES
HJEMMESIDE

HEL DAG 11

TURISTBUS TIL PUNO MED STOP VED SEVÆRDIGHEDER

I stiger på turbussen og forlader Cusco med kurs mod Puno ved Titicacasøen. Om bord har I en engelsktalende guide. Første stop er Andesbjergenes Sixtinske Kapel i Andahuayllilas. Navnet fortæller rammende, at loft og vægge er malet med religiøse motiver ganske som især væggene i det Sixtinske Kapel i Vatikanet.

Raqchi er et arkæologisk kompleks fra før inkatiden. En ti meter høj mur af sten nederst og adobeblokke øverst samt fundamenter til 11 søjler på hver side, er de synlige rester af inkaernes tempel til ære for skaberguden Viracocha.

Frokosten indtager I, inden I fortsætter til passet La Raya i 4.335 meters højde. I dette barske højland lever bønderne næsten udelukkende lama- og alpakaavl. Fra La Raya falder terrænet kun godt 400 højdemeter de resterende 250 kilometer til Puno. Byen ligger ved bredden af Titicacasøen.

Inkluderet er:

- Engelsktalende guide
- Alle indgange
- Frokost



3 DAGE / 2 NÆTTER 12

LUKSUSTOG CUSCO - PUNO - AREQUIPA

Denne togrejse er i en kategori helt for sig selv. Luksus på et niveau, som man slet ikke forbinder med rejser i Peru.

Første dag kører I strækningen fra Cusco til Puno, og besøger undervejs Raqchi og passet La Raya. I sover i jeres yderst komfortable kupé, hvor der selvfølgelig er privat bad og toilet.

Dag to har I en sejltur på Titicacasøen, hvor I besøger de flydende sivøer og øen Taquile. Om natten sover I atter i toget på Lake Titicaca Station.

Dag tre kører I strækningen Puno - Arequipa. Her kan I vælge at besøge Colcakiløften.

I toget er både loungevogn, spisevogn, udsigtsvogn og sågar en vogn med spa.

Se mere om rejsen her:

<https://www.perurail.com/trains/belmond-andean-explorer/#-belmond-andean-explorer>



HELDAGSTUR TIL REGNBUEBJERGET

"Regnbuebjerg" mellem Cusco og Titicacasøen har de seneste år tiltrukket sig stor opmærksomhed. I turismesammenhæng omtales det oftest med sit engelske navn Rainbow Mountain.

De lokale kalder bjerget for Vinicunca. Cunca betyder "hals" på quechua. Betydningen af Vini er ukendt, men kan muligvis henvise til de forskellige farver af mineralske lag, der udgør klippeformationen. Derfor kan "farvet hals" være en sandsynlighed fortolkning.

Vinicunca ligger nær det store bjerg Ausangate.

I bliver hentet meget tidligt om morgenen af vores engelsktalende guide.

Inkluderet er:

- Transport
- Engelsktalende guide
- Morgenmad og frokost
- Iltflaske



RASMUSSEN TRAVEL

Vi arrangerer individuelle rundrejser, vandreture, skræddersyede eventyr og grupperejser med dansk rejseleder i Latinamerika.

I Peru, Argentina og Brasilien har vi tilknyttet danske medarbejdere, der står for et velkomstmøde, når I ankommer. De guider også udflugter og ture, så I på den måde får et godt indblik i landet. Herudover har vi et meget omfattende kontaktnet af både top professionelle bureauer og privatpersoner, der har været vores personlige venner gennem mange år. Dem trækker vi på, når vi opfylder specielle ønsker for vores rejsende.

KONTOR NÆR LIMA OG I CUSCO

Calle Granholm, vores danske medarbejder i Peru, bor lidt syd for Lima, hvor han ejer et hotel. Når I rejser, har I Calles kontaktoplysninger med. I tilfælde af udfordretse udfordringer, kan I kontakte Calle. Calle er rejseleder og guide på en del af vores skræddersyede rundrejser.

I Cusco driver peruaneren Yuri Aguilar det bureau, der er vores partner i Peru. Yuri er jeres faste kontaktperson under rejsen. Når I er i Cusco, møder I ham flere gange.



Calle Granholm og Yuri Aguilar er venner og arbejder sammen om at yde den bedste service på vores rejser.

BUREAUETS EJER

Hans Erik Rasmussen etablerede bureauet i 2013 efter i mange år at have arrangeret og ledet rejser for højskoler og rejsebureauer. Han kom til Sydamerika første gang i 1981 og har boet i Argentina. I Bolivia, Peru og Venezuela har han gennemført lange eventyr til fods, på hesteryg og i kano.

Hans Erik Rasmussen holder foredrag om sine rejser i Sydamerika på biblioteker, skoler, kirker og oplysningsforbund.

Han er medlem af Eventyrernes Klub.



Hans Erik Rasmussen.

INFOMØDER OG ÅBEN REJSESESDAG

Vi kommer meget gerne på besøg hos jer for at fortælle om lige præcis den rejse, som I er interesseret i. Vi kommer over hele landet. Ring eller skriv og lav en aftale.

Vores bureau holder til på Midtjylland, hvor vi på udvalgte søndage holder Åben RejseSøndag. Her fortæller vi om vores rejser mm.

Endelig holder vi jævnligt kundemøder i Det Argentinske vinhus i København.

Se datoer på vores hjemmeside.

BØGER OM PERU

af Hans Erik Rasmussen



VIL DU MED TIL PERU?

Ring eller skriv hvis du ønsker yderligere information om denne eller andre af vores rejser til Peru. Find yderligere oplysninger om Peru og se vores film fra landet på vores hjemmeside. Her kan du også tilmelde dig rejsen og se, hvornår vi afholder vores informations- og inspirationsmøder.

**SE FLERE REJSER PÅ HJEMMESIDEN
RASMUSSENTRAVEL.DK**



Rasmussen Travel