

3 DAGE

UYUNI SALTØRKEN OG ATACAMA

I FIRHJULSTRÆKKER GENNEM NATURRESERVAT I BOLIVIA TIL SAN PEDRO DE ATACAMA I CHILE

DAGLIG AFGANG MARTS - NOVEMBER



Rasmussen Travel

Skræddersyede eventyr i Sydamerika

SALTØRKENEN UYUNI

Saltørkenen Uyuni ligger i 3.656 meters højde på den bolivianske højslette Altiplano. Den hvide, glimtende saltørken dækker mere end 12.000 km², og er den største i verden. Det er også et af de vigtigste saltreserver på verdensplan. Saltørkenen er et paradis for fotografer med storslåede solopgange, solnedgange og surrealistiske landskaber. Overfladen på Salar de Uyuni er fuldstændig flad og blændende hvid. Når solen skinner fra en klar, blå himmel på den næsten hvide overflade, giver det en utrolig høj lysstyrke. Eneste kontrast til den hvide og blå farve er bjergene langt ude i horisonten. For helt at opleve saltørkenens storhed må man køre ud på den – oplevelsen fra midten er langt større end fra kanten.

Fra 40.000 til 25.000 år siden var store dele af det sydvestlige Bolivia dækket af den meget saltholdige sø Michín. Saltet var udvaskede mineraler fra bjergene. Michín-søen havde intet afløb, og gennem årtusinder, da klimaet langsomt blev mere og mere tørt, fordampede vandet og efterlod saltørkerne Uyuni, den mindre Coipasa mod nord, samt adskillige andre små i området. Nogle ligger i Chile og Argentina. I dag dækker Uyuni-saltørkenen – Salar de Uyuni – et areal på godt 12.000 km².

OVER SALTØRKENEN FRA UYUNI TIL SAN JUAN

Turen begynder med kørsel fra Uyuni til den lille landsby Colchani, hvor lokalbefolkningen udvinder og bearbejder salt. Undervejs hører I om saltørkenens geologiske historie. Ude på saltørkenen stopper I ved "Ojos de Sal", Saltets Øjne, hvor meget koldt vand pipler op gennem saltet. Vandet kommer fra en underjordisk flod ved vulkanen Tunupa.

På vej til øen Isla Incahuasi passerer I to af de første hoteller bygget af saltblokke, som nu er museum. På Isla Incahuasi nyder I en frokost og vandrer blandt de op til ti meter høje Cardónkaktus. Naturen på denne emsomt beliggende "ø" er meget speciel.

I ankommer til landsbyen San Juan sent om eftermiddagen, hvor I besøger den lille kirke og kirkegården og hører nogle historier om stedet.

[Frokost, aftensmad](#)





DAG 02

SAN JUAN - LAGUNA COLORADA

Efter morgenmaden fortsætter I rejsen mod Paso de León, hvor I observerer vulkanen Ollague, som i øjeblikket er mildt aktiv. Undervejs er der stop ved søerne Canapa, Hedionda, Chiarcota, Honda og Ramaditas. Her har I mulighed for at se de tre arter flamingo; James, Andes og den chilenske flamingo. Frokost nyder I på turen.

Senere når I den spektakulære ørken Siloli, hvor I kan beundre naturlige "skulpturer" udhugget af vinden. Blandt andet Arbol de Piedra, Stentræet. Før solnedgang kommer I til Laguna Colorada i Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Abaroa. Flere flamingoer kan observeres her, såvel som lamaer, alpakaer, ñandú og vicuña.

[Morgenmad, frokost, aftensmad](#)

RESERVA NACIONAL DE FAUNA ANDINA EDUARDO ABAROA

Reservatets navn kan oversættes til Det Nationale Reservat for Dyreliv i Andesbjergene Eduardo Abaroa.

Reservatet er det mest besøgte i Bolivia takket være turene mellem Uyuni og San Pedro de Atacama. Det blev oprettet i 1973 for at beskytte de vilde dyr, der lever i denne højtliggende del af Andesbjergene. De tørre landskab med høje tinder, vulkaner, saltholdige søer og tørre ørkener er et gunstigt levested for studsearten ñandú, den vilde lamaart vicuna, puma og andesræv. Her lever også tre arter flamingoer. Plantelivet er også unikt.

Blandt hovedattraktionerne er søerne Laguna Colorada (Den Rødlige Sø), Laguna Verde (Den Grønne Sø), samt andre geologiske formationer, der gør denne region til en af de smukkeste områder i Sydamerika.

Eduardo Abaroa var den vigtigste oberst i Stillehavskrigen mellem Chile og Bolivia i 1879 til 1883. Her tabte Bolivia den vigtige adgang til Stillehavet, mens Chile vandt de store mineralforekomster i Atacamaørkenen. Eduardo Abaroa blev født i San Pedro de Atacama, der nu ligger i Chile.

LAGUNA COLORADA – LAGUNA VERDE – UYUNI ELLER SAN PEDRO DE ATACAMA

I dag morgenmad bliver morgenmaden serveret allerede omkring klokken 05:00. Det skyldes blandt andet, at vi vil være ved nogle varme kilder og geysere, når solen står op. Det giver både mulighed for et varmt morgenbad og for gode fotomuligheder.

Længere fremme kommer I til Salvador Dalí-klipperne, som er formet af vind og vands erosion. For foden af vulkanen Licancabur, ligger søen Laguna Verde. Her holder I frokost.

Turen slutter med kørsel ad en hurtigere vej tilbage til Uyuni eller en fortsættelse til byen San Pedro de Atacama i Chile – alt efter hvor jeres videre rejse fører hen.

CARDÓN - EN KÆMPE KAKTUS

Man kan ikke blive andet end imponeret af den store kaktus, Cardón pasacana på den sydvestlige del af Altiplano. De største kan nå en højde af 10 m. Mange kommer tæt på cardón'en på Isla Incahuasi midt i Salar de Uyuni.

Kaktussen vokser meget langsomt, og kan først sætte blomster som 40-årig. Veddet er derfor meget hårdt og blev tidligere brugt til både understøttelse af tage i indianske huse og udsmykning i katolske kirker. Når træet tørrer, bliver det fuldt af huller de steder, hvor der har været en torn. Det er yderst dekorativt – men det er ikke tit, man finder souvenirs lavet af kaktustræ.

Den hvide frugt, der hedder pasacana, er spiselig og smager lidt hen ad kiwifrugt. Tidligere var frugten en vigtig kilde til vitaminer for den indianske befolkning – derfor kan store koncentrationer af cardón-kaktussen give fingerpeg om, at her har været en indiansk bebyggelse.



RASMUSSEN TRAVEL

Vi arrangerer individuelle rundrejser, vandreture, skræddersyede eventyr og grupperejser med dansk rejseleder i Sydamerika.

I Peru, Argentina og Brasilien har vi tilknyttet danske medarbejdere, der står for et velkomstmøde, når I ankommer. De guider også udflugter og ture, så I på den måde får et godt indblik i landet. Herudover har vi et meget omfattende kontaktnet af både top professionelle bureauer og privatpersoner, der har været vores personlige venner gennem mange år. Dem trækker vi på, når vi opfylder specielle ønsker for vores rejsende.

KONTOR NÆR LIMA OG I CUSCO

Calle Granholm, vores danske medarbejder i Peru, bor lidt syd for Lima, hvor han ejer et hotel. Når I rejser, har I Calles kontaktoplysninger med. I tilfælde af udfordretse udfordringer, kan I kontakte Calle. Calle er rejseleder og guide på en del af vores skræddersyede rundrejser.

I Cusco driver peruaneren Yuri Aguilar det bureau, der er vores partner i Peru. Yuri er jeres faste kontaktperson under rejsen. Når I er i Cusco møder I ham flere gange.



Calle Granholm og Yuri Aguilar er venner og arbejder sammen om at yde den bedste service på vores rejser.

BUREAUETS EJER

Hans Erik Rasmussen etablerede bureauet i 2013 efter i mange år at have arrangeret og ledet rejser for højskoler og rejsebureauer. Han kom til Sydamerika første gang i 1981 og har boet i Argentina. I Bolivia, Peru og Venezuela har han gennemført lange eventyr til fods, på hesteryg og i kano.

Hans Erik Rasmussen holder foredrag om sine rejser i Sydamerika på biblioteker, skoler, kirker og oplysningsforbund.

Han er medlem af Eventyrernes Klub.



Hans Erik Rasmussen på Machu Picchu.

INFOMØDER OG ÅBEN REJSESESDAG

Vi kommer meget gerne på besøg hos jer for at fortælle om lige præcis den rejse, som I er interesseret i. Vi kommer over hele landet. Ring eller skriv og lav en aftale.

Vores bureau holder til på Midtsjælland, hvor vi på udvalgte søndage holder Åben RejseSøndag. Her fortæller vi om vores rejser mm.

Endelig holder vi jævnligt kundemøder i Det Argentinske vinhus i København.

Se datoer på vores hjemmeside.

BØGER OM SYDAMERIKA af Hans Erik Rasmussen



VIL DU MED TIL BOLIVIA?

Ring eller skriv hvis du ønsker yderligere information om denne eller andre af vores rejser til Sydamerika. Find yderligere oplysninger om Sydamerika og se vores film fra kontinentet på vores hjemmeside. Her kan du også tilmelde dig rejsen og se, hvornår vi afholder vores informations- og inspirationsmøder.

**SE FLERE REJSER PÅ HJEMMESIDEN
RASMUSSENTRAVEL.DK**



Rasmussen Travel
Skræddersyede eventyr i Sydamerika